

NYHETSREV NR 25

DECEMBER 2017

Även denna gång välkomnade Uganda mig med regn. Allting känns så bekant - verkar ha blivit halvafrikan. Varma kramar av vännerna Daniel och Lawrence. Lite god mat hemma hos min afrikanska familj - Daniel, Rebecca och barnen Esther, David och Efraim. Känns fantastiskt när man kommer ensam till Uganda att bli så väl mottagen. Mitt boende på Namirembe gästhus är en följetong nu (6 ggr) men vilken uppbackning jag får där, kan alltid känna mig väl omhändertagen och säker. Resan hit tar på krafterna varför andra dagen här blev planering med Daniel på eftermiddagen.

Måste ut till farmen nästa dag eftersom jag förstått att vi haft tjuvar där, som stulit vår nya pump. Polis informerad och utreder ev insiderbrott. Farmen är så underbar med 200 bananträd och massor av mogen majs. I grisstian fann jag nästan 100 grisar. Nya grisstian är under uppbyggnad och blir klar under mina 5 veckor i Uganda. Var tvungen köpa ny pump eftersom våra grisar är beroende av rent vatten. På vägen hem gick våra bromsar sönder - fixades tillfälligt vid en mack. Vidare var det oroligheter i Kasubi med polis och tårgas så jag togs en annan väg till gästhuset. Visste när jag åkte att det var oroligt i landet p g a att presidenten vill sitta kvar efter det han fyllt 75 år, vilket lagen inte medger och folket inte önskar. Då fick ministrarna 75 000:- var för att gå ut och övertala folket och då hände detta. Kände mig aldrig rädd utan här måste man bara veta när man är på fel plats.

Vi tog hjälp av brunnsmannen till inköp av ny pump och installation dagen efter. Samtidigt tog vi med oss Derek och Alex, murare, som skulle färdigställa nya grisstian, vilket tog 14 dagar. Som en liten parentes så Derek flera gånger hur skönt han tyckte det var att arbeta i frisk luft ute på landet. Vi försåg de med rum och mat under denna tid. Grindarna till grisboxarna gjordes ute på farmen och då gick det åt lite el vid svetsningen. Gissa vad som hände - elen försvann. Inte helt enkelt få till reparation av ledningar då elbolaget inte kan ta sig till farmen för att de saknar pengar till diesel. Dirisa löste problemet med hjälp av en annan kontakt men ett avbrott på ett dygn blev det. Kanske charmen med Afrika - man får lära sig att ha tålmod.

Härliga möten i skolan med alla barnen, som är så pigga. Vilken insats alla ni gör som skänker pengar till mat och lärarlöner. Sjunde klasserna hade sin sista vecka i skolan innan nationella proven. Då passade jag på att sitta med på deras lektioner och lyssna på undervisningen. Lärarna är superduktiga och intresserade av att lära ut. Flickorna är mest aktiva - samma som i Sverige. Ska kvinnorna äntligen ta över världen innan männen förstört den???? Svar PÅ G!!! Hade även uppdrag att försöka hitta en ny stipendiat bland flickorna, vilket känns som jag gjorde men vi avvaktar resultatet från proven innan beslut tas.

Barnen ska snart gå på sitt långa lov och då förbereder man en liten fest med dans och sång för sina vårdnadshavare. Tränar gör man sent på eftermiddagen och då dansades det friskt på den lilla skolgården till trummor och sång. Kan nästan dansa som en afrikan men kroppen har fel dimensioner. Härligt med så mycket glädje bland barn som annars har ett

väldigt tufft liv med för lite mat och omtanke. Mitt hjärta blöder många gånger här för barnen. Vi behövs och gör så mycket skillnad i deras liv. Tänk att få en stor mugg majsgröt med socker i när man kommer med tom mage. Lunchen består av kokt majs med bönröra i tomat och lök. De som är kvar länge får en mugg gröt på sen eftermiddag.

Lärarna i vår skola är väldigt engagerade i skolbarnen och löser många problem, som barnen tar med sig till skolan. Även Dirisa i sin roll som verksamhetsledare gör stora sociala insatser. Har man varit slumbarn själv vet man precis hur illa det kan vara. Dirisa fungerar som en slags socialarbetare i området och har den rollen tilldelad till sig rent politiskt. Detta innebär att han går hem till familjer där det har varit våldsamheter m m.

Har haft flera möten med våra lärare för att diskutera deras utveckling och önskemål om förbättringar avseende undervisningen eller möjligheter till att i lugn och ro rätta skrivningar m m. Av den anledningen har vi beslutat att avsätta ett av rummen till lärarna och köpa 4 bord + stolar plus lägga in en matta. Våra lärare och styrelse ledamöter Petra och Jakob kommer att arbeta fram ett skolutvecklingsprogram för lärarna i Kasubi, vilket mottogs oerhört positivt.

Förskollärarna har en hel del önskemål om skolmaterial plus madrasser till de små så att de kan sova middag. En del små måste vänta tills syskonet kan ta med de hem, vilket kan röra sig om två till tre timmar. Eftersom så många mödrar är ensamstående finns ingen hemma utan de befinner sig på marknaden för att få ihop till kvällsmålet.

På väg till skolan genom slummen stannar jag emellanåt hos min stipendiat Shamims mormor, som lever i en misär tillsammans med sina två döttrars små barn 4 st. Döttrarna är omgifna och deras nya män har inte kunnat acceptera de gamla barnen, vars far avlidit. En dag fanns bara halva bostaden kvar och Asuman och jag fick ta oss in genom en plåtvägg. Hon har inga pengar att betala hyra för då går det så här. Det enda jag kan göra är att visa respekt för henne och hälsa på samt se till att Shamim får bo på skolan, vilket hon är så tacksam för. Vi har det så bra så vi borde skämmas när vi klagar. Vem klarar att leva som denna mormor och ändå ta hand om sina små barnbarn???

Har träffat alla stipendiater, 12 st, tillsammans med deras vårdnadshavare och diskuterat hur de har det i sin skola. Tyvärr fick jag mina onda aningar bekräftade efter mitt besök på skolan i februari. Rektorn hade fått sparken och ytterligare en person hade försvunnit. Både täta lärarbyten och för lite lunchmat bekräftades från samtliga. Besökte nya rektorn för att höra vilka åtgärder han planerade för nästa år. Vi har klagat på att laboratorietrustning och datorer saknades. Han sa också att de skulle höja avgifterna.

Dirisa och jag begav oss till Kasubi Secondary School, där vi placerat vår sista elev, för att ta reda på om vi kunde flytta över våra elever dit och ev behålla samma avgifter. Vi var välkomna men måste betala 60 000 UGX per termin för skolmaten. Nu vet vi att den gamla skolan har höjt avgiften och vi måste ta ett beslut. Vårdnadshavarna vill att vi flyttar eleverna och detsamma säger de. Ett ytterligare problem som vi i så fall löser är att våra stipendiater slipper gå igenom ett av de värsta slumområdena, där de efter avslutad läxträning med lyse måste passera.

Vi vill också annonsera att vi mött ett nytt problem angående stipendiaternas utbildning i secondary school. När vi började med stipendiater blev vi informerade om att fr o m 5:e året börjar man sin yrkesutbildning till t ex lärare, barnmorska m m. Nu informerades vi om att alla elever måste gå 6 år innan yrkesutbildningen kan starta. Vi har bett om en skriftlig beräkning på detta från Utbildnings-ministeriet med förklaring om det gäller för alla elever fr o m 2017 eller gamla elever undantas. Vi vill också ha en förklaring om det förekommit protester kring detta, då det verkligen ställer till det för många betalande vårdnadshavare i ett fattigt land som Uganda. Det ställer till det för oss också eftersom vi

tagit in totalbelopp för de 6 åren, varför vi måste be om ytterligare medel om det visar sig att beslutet gäller alla fr o m 2017.

Att gå på second hand marknaden med en av våra nya stipendiater Hajara för att köpa ryggsäck, skor och strumpor och känna denna tacksamhet från detta barn är en gåva vi alla bidrar med. Bjöd Hajara på lunch och hon åt upp även min mat samtidigt som hon frågar mig om mina barnbarn någonsin gått och lagt sig hungriga - vad svarar du när hjärtat blöder.

Under tiden jag varit i Uganda har jag skrivit veckobrev som ligger på vår hemsida www.kasubifriends.com och facebook Kasubi Friends. Där hittar du lite mer detaljerade uppgifter om allt som hänt under mina 5 veckor i Uganda.

Nu vankas ett lov och då måste vi renovera i skolan. Det innebär borstning av alla innertak, skrapning och tvätt av väggar samt målning. Vidare ska vi fixa idrottsplatsen med nytt stängsel och cementera stora hål, som uppstått i kanterna. Lite nya stolpar kanske också behövs. Vi har två arbetare som ska ta hand om detta i december och januari.

För att underlätta kassörens arbete var vänliga ange för och efternamn vid betalning. Nyhetsbrevet skickas ut via ett register med mailadresser, du som ny skicka den till maritar@telia.com.

Sen senaste nyhetsbrevet har Myrsjöskolans elever och lärare samlat in 94.906:- i sitt Operation Dagsverke - helt fantastiskt - en stor applåd från oss i styrelsen. Vidare har vi fått 6.000:- från Svensk Fettåtervinning , 3 julmarknader 8.280:- (varav 2.750:- Pias tomtar), Boo Församling 1.812:-, Sågtorpsskolan 5.491:- och företaget Addcent 30 000:-.

Ett varmt tack till alla som stöttat oss under året - ni gör en fantastisk skillnad för många barn!

**Din bästa julklapp i år, som känns i hjärtat,
är en Swish till Kasubi Friends, 1234522801**

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Önskar

KASUBI FRIENDS STYRELSE

**Petra, Lisbeth, Dorothy, Jakob, Torbjörn,
Marita**