



KASUBI FRIENDS

NYHETSREV NR 22

Mars 2017

Vi vill börja med att hälsa alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt Kasubi Friends år. Vi tar som vanligt ut medlemsavgift med 100: - per år och hoppas ni förstår att allt överskott från den avgiften efter administration på ca 3 % går direkt in i verksamheten.

Marita berättar själv om sin resa till Uganda:

Min resa 28/1 - 18/2 beskriver jag nedan men om ni vill läsa min dagbok så ligger den under fliken Dagbok på hemsidan www.kasubifriends.com. Den är utförligare och roligare.

Med många frågor i bagaget landade jag på Entebbes flygplats den 28/1. Torkan i Uganda hade varit mycket besvärande för befolkningen sedan i december. Regnet kom på väg från flygplatsen och plötsligt kändes det kallt - hade jag glömt koftan? - svar ja. Värmen fortsatte under hela mina tre veckor och var mycket påfrestande. Blev mottagen av Daniels familj med pappan 95 år och systrarna Rose och Harriet - de känns som min afrikanska familj. I ett land som detta med kaos runt varje hörn är familjen tryggheten - så även för mig hemma i Sverige.

Jag prioriterade denna gång ett omedelbart besök på farmen, som ligger 65 km från Kampala. Detta med anledning av de problem vi haft med både farm managern och arbetarna. Mötet blev lite brutalt med tanke på den förstörelse som grisstian genomgått i en hagelstorm. Alla 38 grisarna sprang ute i den inhägnade gården och rullade sig friskt i vattenblandad lera. Inne i grisstian pågick arbete med gjutning av armerade pelare - de gamla saknade armering och bröts sönder i stormen. Viktig men tråkig erfarenhet - kolla alltid innehåll i specifikationer i detalj innan godkännande av medel till nya investeringar. Emmanuelle, vår veterinär, som hjälpt oss under hösten med grisarna informerade mig om att grisarna inte borde vara ute och gymnastisera för mycket varför det var bråttom med att grisstian blev klar. Idag har vi fått ytterligare 17 smågrisar - totalt 55 grisar.

Jag vandrade runt på farmen och konstaterade att en hel del underlåtenheter hade orsakats av förra farm managern Edward - som förmodligen kopierat någon annans betyg från farmskolan - och även lyckats charma oss med enligt honom bra kunskaper om grisar - han kunde lika mycket som en veterinärsjuksköterska. Vi hade t o m rekommendationer på honom men det hjälpte inte. Efter en utvärdering där det visade sig att han endast åstadkommit 50 % av förväntat resultat avskedade vi honom i början av december. Daniel och agronomen Charles Kasujja som varit på farmen från september 2-3 dagar per vecka

för kontroll av vad som hände på farmen rekommenderade oss att vi skulle pröva veterinären Emmanuelle som farm manager. Emmauelle bad mig avskeda nuvarande arbetare eftersom de inte ville arbeta, vilket jag gjorde 31 januari.

På farmen med sina 6 hektar är det lugnt, harmoniskt och välgörande för själen. Alla förutsättningar finns nu för att farmen ska bli väl fungerande med rätt ledning. Vid rundvandringen med Emmanuelle fann jag 100 plantor passionsfrukt, 52 mangoträd och 26 apelsinträd samt 10 papayaträd. Majsens var nästan färdig men inte vattnad och ogräsbekämpad på ett bra sätt, vilket är A och O om man vill ha bra skördar .

Jag intervjuade Emmanuelle som tog sin examen som veterinär 2014. Han är uppvuxen i en familj med några syskon och en pappa som är vatteningenjör och en mamma med liten shop. Emmanuelle har goda ledaregenskaper, vilket han visade när de nya arbetarna kom. De har ett slags rotationssystem så att de byter arbetsställe efter lunchen. På så sätt kan man kolla varandras arbetsinsatser. Vi har gett Emmanuelle en provtjänstgöring i sex månader med inplanerad utvärdering i slutet för ev. fortsatt anställning.

Jag besökte farmen 5 dagar och kände att det fanns hopp inför framtiden vad avser bättre resultat för majs och bönor samt mer ordning på inkomster från försäljning av grödor och grisar. Prioritet nummer ett är nu att plantera grödor som grisarna kan äta dvs. calliandra, elefantgräs, kokojams och sweet potatoes. Vi måste få ned kostnaderna för mat till grisarna och vi har stora obrukade områden där vi kan odla. En stor kålodling var på gång när jag lämnade farmen, så även plantering av bönor. Majsens ska vi vänta med till i augusti och komma in i rätt planteringsperiod. Vi behöver även förbereda ny mark för den planteringen. Ny brunn håller på att grävas och beräknas vara klar i mitten på mars, ca kostnad 12 000: -.

Vi skulle ljuga om vi sa att det inte är en stor utmaning att få farmen att ge den avkastning som vi har som mål inom en 3 - 5 årsperiod, d.v.s. göra skolan självförsörjande genom inkomster från farmen. Ibland måste man satsa för att vinna - nu tror jag att den tiden har kommit och vi har lärt oss en hel del den hårda vägen. Vi har som målsättning att vara transparenta, vilket vi hoppas ni uppfattar på ett positivt sätt.

Skolan startade den 6 februari och de flesta barnen var på plats redan första veckan. Jag hade träffat lärarna första veckan och gått igenom vad de hade för önskemål. Gissa vad - högre lön. Vi behöver göra en insats här. Har tidigare beslutat i styrelsen att höja lönerna med 5 % per år, vilket vi gjort nu. Övriga önskemål var 150 nya muggar till frukostgröten och 150 tallrikar till lunchen, nya kastruller och vattentankar + stora bunkar att hålla gröten i. Allt detta köpte Lawrence och jag på den otroligt röriga grossistmarknaden mitt inne i Kampala. Vill man bli matt - gå på denna marknad - helt galet rörigt. Lärarna önskade även nya bänkar, upprustning av duschrummet och bindor till flickorna.

Att sedan åka en annan dag för att köpa böcker i en bokhandel där man säger att man kan alla priser men inte visar prislistan - lite frustrerande för oss. Men det fanns en prislista så vi fick göra om alla priser som försäljaren sagt att han kunde. När jag dessutom ville ha rabatt tog besöket ytterligare en halvtimme. Vi är så himla bortskämda med att allt löper friktionsfritt hemma - här kan det ta en dag att fixa en enkel sak - planering och organisation saknas.

Skolan fungerar väldigt bra och vår stabila lärarkår är klipporna i hela skolverksamheten. Dirisa har ett bra team som behöver lite mer uppmuntran i framtiden - en uppgift för oss i styrelsen att ta tag i.

Stipendiaterna går i en skola som heter Our Lady of Fatima och är katolsk. Där har vi 2 boardingelever och 7 dagelever + 1 elev på annan skola. Alice Najukko har gått ut Secondary 4 och ska vidare till en annan utbildning under 1 år - Social Mobilisation.

Vi har gått igenom vilka lärare man har på skolan eftersom eleverna påstod att det byttes en hel del lärare. Rektorn menade att det var fel men att examinatore kommer utifrån och kanske uppfattas som tillfälliga lärare. Eftersom jag konstaterat att våra stipendiater inte hade bra resultat i matematik, biologi, kemi och fysik beslutade vi att vår lärare på vår skola - Sarah - skulle träffa rektorn en gång i månaden för uppföljning och eventuella insatser för förbättring av resultaten bland eleverna.

Vi hade en träff med alla vårdnadshavare till stipendiaterna, där även eleverna deltog. Detta för att förklara vikten av att de stöttar sina döttrar och sin son och låter dem stanna i skolan efter skoltid för att plugga. Hemma i ett rum med 9 syskon är detta helt omöjligt. Vi besökte även de tre sista stipendiaternas hemmiljö, vilket var en hemsk upplevelse - ett rum med smutsiga madrasser till 9 personer och kläder överallt, inget lyse och ibland mat till ett mål per dag. Jag känner stort medlidande med dessa ensamstående kvinnor som hankar sig fram som gatsopare och tvätterskor utan en möjlighet till support från regering eller andra superrika människor.

Vi ville med träffen förmedla att deras döttrars och sons möjlighet till ett annat liv och även familjens fortsatta liv hänger på denna chans till fortsatt utbildning - den möjligheten kanske aldrig kommer igen. Alla framförde ett varmt tack till alla sponsorer som gjort det möjligt för deras döttrar och son att studera vidare.

Jag har även denna gång med mig smycken till försäljning för att få intäkter till Kasubi Friends. Halsband med hjärtan kostar 100: -, bönhalsband i turkos, grönt och blått 60: -, salladsbestick 75: - och ugnsvantar i par 100:-. Kontakta Marita på 0703163419.

Vi hälsar vår nya kassör Berith Johansson välkommen till Kasubi Friends.

I början av detta år har vi bl. a fått bidrag med 6 000: - från Svensk Fettåtervinning AB, 5 000: - från Sågtorpskolans julinsamling. Rödmyrans julmarknad gav oss 3 643:- och Sickla skola har donerat hela 18 660:-.

Ett varmt tack för ert fortsatta stöd och hoppas att ni uppskattar vår uppriktighet i alla rapporter!!! Boka in 20 april för vårt årsmöte.

Styrelsen

Kasubi Friends