



KASUBI FRIENDS

NYHETSBRV NR 18

DECEMBER 2015

Kära Kasubivänner,

Sent på kvällen den 15 oktober möttes Annelie, förskolan Blåsippans grundare, och Marita av Dirisa och Asuman på flygplatsen i Entebbe, Uganda. Värmen smekte som en varm välgörande vind över hela kroppen – äntligen här efter nästan ett och ett halvt år. Vad skulle möta oss på denna resa????

Barnen i skolan mötte oss morgonen efter vår ankomst uppställda runt hela skolan med klappande händer. Många kramar från lärarna och övrig personal. Så fin skolan ser ut när man passerat slummen och de evigt fyllda kanalerna med allehanda ting. Vilken lycka att se att skolbyggnaderna finns kvar även om en del renoveringar behövs, vilket kommer att ske under terminsledigheten december – januari 2016.

Vi slås av mängden barn i skolan, är det här verkligen 350 barn? Dirisa berättade att han tagit in fler barn på grund av att behovet varit så stort i området. Han hade helt enkelt haft svårt att säga nej - hans hjärta är lite för stort. Vi hade en diskussion om detta och för framtiden är det inte aktuellt med fler barn än de 350 vi räknar med att stödja. Man kan inte hjälpa alla – en kvalitativ undervisning kräver mycket av våra 11 lärare. Med lite hjälp av vår gode vän Daniel tog vi tag i registreringen av barnen och gjorde upp en plan för hur framtiden ska se ut.

Annelie hade bland annat tagit med sig såpbubblor, duplo och fotbollar som hon fått av alla sina givmilda vänner och arbetskamrater. Hon ställdes inför många hårda prov. Hur får alla små barn blåsa bubblor om man är 170 barn???? Det löste Annelie tillsammans med fyra förskolelärare på ett utmärkt sätt, finns på you-tube. Annelie fixade även till de små barnens lekrum med en härlig pusselkorkmatta i rött och gult samt fyra madrasser för vilostund. Annelie uppskattades stort av alla i skolan och gjorde en stor skillnad för de små barnen 3-4 år, som annars skulle ha suttit i bänkar och skrivit bokstäver och siffror. Vår vän Margareta kommer efter renoveringen att bidra med möbler och stolar till småbarnens rum.

Skolan fick lördagen den 24 oktober besök av tre lärare, en vice rektor och en administratör från Myrsjöskolan och Sickla skola. Eleverna i Myrsjöskolan hade i årets Operation dagsverke samlat in närmare 90 000 kronor. På söndagsmorgonen åkte vi i två bilar till farmen i Bulemezi, 65 km norr om Kampala. Nu hade det regnat rejält och framkomligheten var minst sagt gropig. Vi lyckades inte ta oss hela vägen fram utan fick sätta på oss gummistövlar och gå sista biten. Edward, farm manager, 26 år gammal tog emot oss med stolthet över farmen. Farmen som är 15 acres = drygt 60 000 m² eller 6 hektar är helt fantastisk och skänker afrikansk harmoni med sina stora bananodlingar, vajande majs och blomknoppiga bönor, papayaträd i utveckling, mango- och apelsinträd i sin linda, sötpotatis och kål på gång samt den spirande passionsfrukten. Grisstian är proffsigt byggd. Tre suggor, en galt och åtta kulingar hälsade oss med nyfikenhet. Galten har gjort ett bra jobb och när Marita åkte hem den 24 november väntade alla suggor barn i januari/februari.

Vi hade också en fin ceremoni med tal och musik för en elev i Myrsjöskolan, Leonard Eklund, som avlidit i en tragisk olycka i juni 2014. Myrsjöskolan och Leonards pappas fyra arbetskamrater hade tillsammans samlat in 22 000 kronor till en minnesplats, som nu har en pump till ett irrigations-system för bevattning av odlingarna när torkan kommer. Pumpen ger även vatten till arbetarna på farmen och till grisarna. Vid minnesplatsen finns en minnesplatta över Leonard Eklund.

Besöket avslutades med en gemensam samosa-lunch med avokado under det vackra trädet intill Edwards bostad. Hittills idag har vi två permanenta arbetare men önskemålet är fyra. Det finns en hel del planer för utvecklingen av farmen med bland annat en hönsgård, vaktbostad för grisansvarig och verktygs- och matbod till grisar och höns. Vidare har vi en stor damm på farmen som via en soldriven pump ska förse odlingarna av 300 fruktträd och majs med vatten. Alla områden på marken är inte uppodlade utan kräver en hel del röjning för att bli odlingsbar mark – farmen är stor. Vår lite våta del av marken har man dränerat bra med stora diken och ska där sätta en del eucalyptusträd för att suga upp vattnet och sälja stammar från träden. Vi kommer att lägga ut bilder på farmen på hemsidan när allt är redigerat.

På farmen har vi satt ut två enheter med SOLVATTEN, vilka vi på uppdrag från Nacka Rotary köpt från CHAIN, en organisation för hälsofrågor, för 50 000 shilling styck. Edward ska ta hand om dessa för utvärdering. Det visade sig ganska snart att regnperioden inte är bästa tänkbara period då produkten inte kan stå ute i regn. Dirisa har en enhet hemma hos sig utanför sin bostad i Kasubi. Vi bedömde att det inte gick att låta den stå i skolan med risk för att bli förstörd i det känsliga glaslet. Vi har fått bra instruktioner och bilder hur hanteringen ska gå till. Vidare fick vi en mycket bra genomgång med stipendiaterna om mensskydd som kan tvättas och användas upp till ett år. Alla stipendiaterna fick 2 paket var för test. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev om CHAINs genomgång med flickorna om livsfrågor.

Vilket lyft det blev för våra besökande lärare att äntligen få se skolan i Kasubi. Kommentaren var "Oj så stor skolan är". Det blev också ett lyft för Kasubi-lärarna att få ha ett utbyte av och lära ledda lektioner med svenska lärare. Det var en stor happening för skolan i Kasubi. Omdömet från Myrsjöskolans lärare var dessutom att de fann Kasubi-lärarna mycket bra och pedagogiskt kunniga.

Våra sex stipendiater fick besök av Myrsjöskolans lärare under tisdagen. Jakob tog en del bilder från några av stipendiaternas hem och skickade ut dem till sina vänner med förfrågan om stöttning till skoluniformer och matbidrag om 50 kg majs och 30 kg bönor till deras familjer. Tre av flickorna bor med åldriga sjuka mor- eller farföräldrar som inte har pension eller andra inkomster. Tack alla ni som hörsammade Jakobs vädjan, det kom in ca 10 000 kronor via swish. Marita har distribuerat all mat och haft många kontakter med rektorn i skolan Our lady of Fatima, där stipendiaterna går. Nästa år kommer Alice, Winifred och Shamim att gå i internatdelen av skolan på grund av sina mycket svåra

hemförhållanden. Tack till Anders, Pierre och Marita för den möjligheten. Vi berättar mer i nästa nyhetsbrev om fler stipendiater som får stöd från Myrsjöskolans lärare, privatpersoner och Nacka Rotary. Ett speciellt tack till Anki som skickat med sex hemsydda kjolar till flickorna.

Myrsjöskolan bjöd all skolpersonal på BBQ på vårt guesthouse Namirembe på avslutningskvällen, vilket uppskattades oerhört mycket – alla kom – inklusive inbjudna gäster som Daniel, agronomen Charles och vår farmansvarige Edward med fru Rose. Annelie åkte hem den kvällen.

Ett fantastiskt sportevenemang anordnat av lärarna i Kasubi-skolan avslutade besökarnas vecka. Till sportevenemanget hade vi fått nya gymnastikkläder från föreningen Uganda i Göteborg. Tack Magnus och företaget som skänkt kläderna.

Nu kom Wilma, socialantropolog från Holland och vår styrelseledamot Jane. Vi gjorde tillsammans ett besök på farmen där vi bland annat fick ta oss ner på motorcykel på grund av den urdåliga vägen, ca 4-5 km. Här krävs en insats från oss, vilket Dirisa pratat med vägansvarig i området om. Vi får använda deras vägskrapa gratis om vi fyller den med diesel ca 300 l, vilket kostar ca 1 miljon shilling = 2 400 kronor. Vidare får vi betala maskinskötaren och en hjälpare totalt 150 000 x 2= 300 000 = 750 kronor. Alla i området kan säkert hjälpa till med att gräva diken på kanterna så att vattnet tar andra vägar vid nästa regn. Vi måste ha möjlighet att transportera grödor från farmen varför vi får ta det som en investering inför framtiden.

Vi har även tillsammans besökt en stor grisfarm och hönsgård där vi fick lära oss mycket om storskalig hönsproduktion respektive grisuppfödning. Helt underbart att få lära sig nya saker i livet – en farm kräver ett intresse från oss och är en härlig utmaning.

Vår lagfart på farmen har Marita med sig i bagaget hem. Advokaten gick igenom lagfarten och godkände densamma samtidigt som vi besökte landkontoret och bad dem ta fram originalet så att vi idag vet att det finns på plats med beskrivning att Kasubi Children Centre Ltd äger farmen 392 i Bulemezi, Nakaseke, 65 km från Kampala. Företaget ägs av Kasubi Friends till 49 % och 51 % av Kasubi Children Centre.

Under 5 veckor händer så mycket att vi vill vi återkomma med vissa delar, bland annat stipendiaterna och vårt sätt att se på stipendier. Vidare vill vi redogöra för den renowering som bland annat nu ska ske i skolan. Vi har redan skickat ned 6 miljoner shilling till nya cementgolv, målning m.m. Skolan är 5 år nu och det blir hårt slitage av 350 barn. Vi återkommer med fler nyheter i januari 2016.

Vi i styrelsen vill framföra vårt varma tack till alla som tror på oss och stöttar oss i våra utmaningar.

Varför inte ge bort en gris i julklapp till någon som man inte vet vad man ska ge? Vi skickar ett Kasubibevis med mottagarens och givarens namn. En julgris kostar 200 kronor. Eller vill ni ge ett matbidrag till barnen? Sätt in pengarna på vårt bankgiro 757-0872 och ange julgris eller matbidrag.

BARNEN OCH LÄRARNÄ I SKOLAN SÄNDER MÅNGA HÄLSNINGAR TILL ALLA SOM BIDRAGIT TILL EN BÄTTRE TILLVARO OCH SKOLGÅNG FÖR BARN I SLUMMEN

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR

STYRELSEN I KASUBI FRIENDS

MARITA ULLA LISBETH JANE

TORBJÖRN PIERRE JAKOB