

KASUBI FRIENDS

NYHETSREV NR 11

Mars 2014

Kära Kasubivänner!

Det här nyhetsbrevet är en reserapport från Maritas och Olles besök i Kasubi.

Uganda välkomnade oss med en värme, som vi hade lite svårt att klara av. Februari är den varmaste månaden i Uganda.

Alla ni, som bidrar till att skolan lever, att alla får mat och att lärarna trivs, ni ska känna er stolta. Vi har tillsammans gjort stor skillnad för 350 barns liv. De är oerhört tacksamma och sänder många hälsningar till alla som gjort livet lite lättare och gett dem en möjlighet att få gå i skolan. Vårt intryck är att barnen mår bra och att de blir mer och mer livliga för varje år vi varit på besök. Det är ett gott tecken på att maten, handtvätten, kunskapsinlärandet betytt mycket för hälsan. Detta bekräftas av rektor Ann, som ser mindre av kolera, difteri, maskar, diarréer m.m.

Skolan öppnade efter sommarlovet samma dag som vi anlände. Många barn hade varit hos släktingar på landet under lovet och hade inte kommit till skolan, mycket beroende på att busspriserna var höga under denna period. Vi deltog på lördagen i utdelningen av certifikat till de 21 elever som alla klarat de nationella proven för att få gå vidare till secondary school. Vid detta tillfälle presenterade Dirisa de två flickor som kommer att stödjas under sex år. Winifred och Sharon är mycket tacksamma för möjligheten att få studera vidare.

Irène och Pierre Nordström har generöst ställt upp och sponsrar Winifreds skolgång. Pierre är skoladministratör i Myrsjöskolan. Winifreds farmor deltog vid ceremonin och berättade om familjens situation. Winifreds pappa var död i AIDS och mamman låg på sjukhus för behandling av AIDS. Familjen består av storsyster Ida, lillasyster Deborah, som är HIV-positiv och Colin. Deborah och Colin går i vår skola. Familjen bor i ett eget litet hus, som ser bra ut. Winifred viker påsar för att få ihop pengar till mat och medicin till mamman. Hon tjänar 2000 shillings (ca 5 kronor) för att vika 28 påsar som används till samosas. Varje vecka får hon ihop 20 000 shillings (ca 50 kronor). Den 70-åriga farmodern lagar kläder för ca 2000 shillings per dag. Familjen lever i trauma om sin framtid. Winifred går nu i samma skola som Alice Najukko, Myrsjöskolan tidigare stipendiat.

För att stödja Sharons vidareutbildning har lärarkollegiet i Myrsjöskolan samlat in pengar. Sharon lever med sin mamma, pappa och fem syskon i två rum på tillsammans 15 m². Ingen av föräldrarna har ett fast jobb utan tar vad de kan få för att få ihop pengar till mat. När vi kom på besök hade Sharon kokat gröt till kvällsmat. Enligt barnen var det många kvällar som man gick till sängs utan att ha fått tillräckligt med mat. Då fyra av barnen gått/går i vår skola hade jag möjlighet att intervjua dem om deras situation 2012. Då berättade de att de ibland fick potatis från någon släkting. Sharon går nu i Kampala Civil High School.

Vi kommer att följa våra stipendiaters utveckling och rapportera i våra nyhetsbrev.

I secondary school går man först i fyra år, därefter väljer man några ämnen för att förbereda sig för universitetet i två år. Vill man studera till lärare söker man efter fjärde året till lärarhögskola, som är tre år. Våra lärare har gått den vägen.

Vi bodde på Namirembe Guesthouse, som drivs av kyrkan i Namirembe. Här träffar man många intressanta personer som arbetar volontärt inom kyrkan. Vi har visat vår skola för flera av dem och skapat bra kontakter inför framtiden.

Då vi inte var helt friska hela tiden, fick vi också inblick i vad det betyder att ha medel för att betala sjukhusvård i förhållande till att inte ha pengar. Det finns Governmental Health Care, som är gratis. Dit går våra lärare med elever som insjuknar hastigt för att få en bedömning. Medicin finns oftast inte utan där slutar den gratisdelen. Ett vanligt sjukhusbesök kostar 20 000 shillings (ca 50 kr), specialist 50 000 shillings (ca 125 kr) och en övernattnings 150 000 shilling (ca 380 kr). Alla prover och medicin på plats kostar också pengar. Enligt Dirisa finns det inte något akutsjukhus utan många dör i väntan på att läkare, som startat privatkliniker, ska komma till sin tjänst på akutsjukhuset. Det är inte ovanligt att få vänta i åtta timmar. Enligt en ansvarig på Sanyo barnhem för föräldralösa barn går det inte att besöka en sådan klinik, för då avlider barnet innan man fått hjälp.

Vår uppgift denna gång var att hitta var att hitta mark som vi ska kunna odla på. Vi har vandrat runt på åtta olika landområden. Vårt mål var att köpa 10 acres, motsvarande 44 000 m² eller 10 fotbollsplaner. Det visade sig inte helt lätt att få tag på mark som var mindre än 15 acres. Till vår hjälp hade vi Charles Kasujja, som arbetar i Vi-Agroforestry. Han hjälpte till med kvalitetsbedömning av marken och vattentillgänglighet. Det blev mycket gående och diskuterande, men jag (Marita) följde Charles som en hund för att snappa upp allt som agronomen ansåg viktigt. Till slut hittade vi mark som innehöll både god jordmån och tillgång till vatten. Marken ligger inte så nära Kampala men enligt Daniel och Dirisa kommer uppköpare till säljaren när det är skördetider.

Vi har nu startat ett företag eftersom vår advokat ansåg att det var nödvändigt för att få köpa mark. Företaget heter Kasubi Children´s Centre Ltd. Priset för marken blev efter förhandlingar med ett startpris på 6,5 miljoner shillings till slut 5 miljoner per acre. Vi köper till att börja med 12 acres á 5 miljoner=60 miljoner shillings (ca 150 000 kr). Resterande 3 acres á 5 miljoner får vi bruka redan nu, men har respit med betalningen till sista december 2014.

När regnen kommer i mars räknar vi med att få majs och bönor i jorden på ett antal acres. Vidare ska man rensa rent från buskar och träd så att Charles tillsammans med alla inblandade kan planera upp hela marken inför höstplanteringen. Vi kan räkna med två skördar per år.

Avtalet mellan Kasubi Friends och Kasubi Children´s Centre Ltd är ett joint venture omfattande 49 % ägandeskap av Kasubi Friends och 51 % till Kasubi Children´s Centre Ltd. Det finns inskrivna villkor om att försäljning inte får ske av Kasubi Children´s Centre Ltd och att överskott av det vi producerar ska redovisas till oss månadsvis. Detta med anledning av att målet att bli självförsörjande inte bara omfattar mat utan även lärarlöner och underhåll av byggnader.

Vi återkommer med mer information om odlingen på vår nyinköpta mark och hoppas att det blir ett bra år med lagom regn så att majsen och bönorna som vi nu sätter blir ett bra tillskott till barnens mat. Gå gärna in på vår hemsida www.kasubifriends.com och läs den senast resedagboken. Vi finns även på Facebook (Kasubi Friends)