

# KASUBI FRIENDS

## NYHETSRESEN NR 8

September 2013

Vilken fantastisk sommar vi har haft. Här hemma har våra barn fått möjlighet att bada, vara i naturen, umgås med familjen, träffa kompisar m.m. Allas villkor är inte lika på denna jord. Barnen i Kasubi saknar alla möjligheter till ett rikt fritidsliv. Deras vardag består oftast av att hämta vatten innan de går till skolan och sopa det lilla huset de bor i. På helgen passar de sina småsyskon.

Barnen har tre lov under ett skolår. Då få av barnen har någon tillsyn eller sysselsättning under loven finns möjligheten att gå till vår skola och delta i teckning och idrottsaktiviteter. En av de elever som gått i skolan är konstintresserad och lär gärna ut detta till intresserade skollediga barn.

Vår styrelseledamot Jane besökte skolan i juni och tog lite bilder på den färdigställda inhägnade idrottsplatsen, nya bänkar och lysrör i alla klassrum. Alla skolsalar var målade med färg som går att tvätta. En städare har anställts med uppgift att tvätta väggar och toaletter en dag per vecka. Förskolan har fått en ny lärare så nu är de tre som tar hand om ca 100 barn mellan 3-5 år.

Jane och Dirisa var tillsammans ute och tittade på mark, som vi så småningom hoppas kunna köpa. Ändamålet med att köpa mark är att skolan så småningom ska bli självförsörjande. Grödorna ska gå till skolans mat och överflödet ska säljas på marknaden, Vi önskar även erbjuda utbildning i jordbruk för elever som gått ut skolan och ge dem en möjlighet till försörjning. Priserna på mark i Uganda är höga mycket beroende på att kineserna köper upp stora områden. Som vi tidigare informerat er om kostar en acre ca 15.000:- . Vi behöver 10 acre. Vi samlar pengar hela tiden för att få möjlighet att köpa mark. I höst kommer vi åter att få delta i Myrsjöskolans Operation Dagsverke, vilket ger oss det bidrag som förmodligen kommer att göra att vi innan årets slut kan köpa mark. Det känns både spännande och utmanande. Vi kommer naturligtvis att själva vara på plats vid köpet och anlita advokat för undersökning av markrättigheterna och alla övriga formaliteter.

De fem skolelever på gymnasiet i Nacka som bett oss köpa smycken till deras projekt Entreprenörskap har under våren avslutat detta. Försäljningen av smyckena från Uganda inbringade totalt 2.715:- till skolan, vilket betyder att minst 4 barn får mat under ett helt år. Resterande smycken som de inte sålde fick vi tillbaka och de har hittills gett ytterligare ca 2000:-. Är någon intresserad av hematithalsband för 100:- , kontakta Marita Redtzer , 0703163419. Bilder på halsbanden lägger vi ut på hemsidan.

**Vi har ett tips till när det gäller att få in pengar till skolan.** Om någon fyller år kan det ibland kännas som att man inte vet vad man ska ge bort i present. En av våra månadsgivare bad sina vänner att inte köpa något i 1-årspresent till Albin. Han hade allt, utan bad dem sätta in pengarna på vårt bankgiro 757-0872. Det gav nästan 1.000:- , vilket kändes mycket bra. Naturligtvis skickar vi ett tack till givarna.

På söndag den 15 september finns vi på plats i hembygdsgården i Saltsjö-Boo där vi kommer att sälja smycken, dockkläder, saft, sylt och mos, allt till förmån för Kasubi Friends. Välkommen dit mellan kl 11 och 14. Adressen är Nämndöstigen 1.

Vi behöver ert fortsatta stöd och hoppas att ni känner att era bidrag gör stor skillnad för skolbarnen i Kasubi Children Centre.

**KASUBI FRIENDS**  
Styrelsen